

# Åben konfirmandundervisning i Vadum

Dette års konfirmander har først på efteråret været på besøg hos forskellige personer i byen. Opgaven var at høre, hvordan det for år tilbage var at blive konfirmeret. Konfirmanderne var helt høje af glæde, da de vendte tilbage til Sognegården efter disse besøg.

Forleden var de personer, der havde haft konfirmanderne på besøg, inviteret til at være med i konfirmandundervisningen.

Konfirmanderne havde udformet særdeles kreative og flotte invitationer og skulle også selv aflevere dem hos deres værter.

Konfirmanderne havde dækket bord og smurt snitter, så besøget også kunne indeholde det hyggelige at spise sammen.

Også den sædvanlige morgensang deltog gæsterne i.

En tipskupon med forskellige opgaver fra forløbet af en gudstjeneste var også med på programmet.

Det var fantastisk at opleve hvordan de unge konfirmander kunne samarbejde med de personer, der havde betydelig flere års erfaring med gudstjenesteliv.

Konfirmanderne glædede sig meget, og var perfekte værter over for deres gæster.

Jeg har oplevet disse besøg som særdeles berigende for begge parter, siger sognepræst  
Jens Chr. Meldgaard

I foråret bliver der et par gange med åben konfirmandundervisning. Da undervisningen foregår Kl. 11 – 12.30 er det måske nemmere for andre i sognet at være med end hvis det havde været morgentimer.

Indholdet bliver samme emner, som jeg ellers ville arbejde med for konfirmanderne. Men det vil være naturligt med gruppearbejde, hvor konfirmanderne sammen med ældre personer kan samarbejde om dagens emne.

Jeg ser nogle helt fantastiske muligheder i at inddrage andre fra sognet i konfirmandundervisningen.

Også en god oplevelse for konfirmanderne, når de deltager i gudstjenesten, at der så er nogle mennesker, de kender.

Jens Chr. Meldgaard.  
Sognepræst i Vadum