

Livet efter

Se, hvad jeg ser! af Morten Dahl ©

1. Retfærdigheden skal ske fyldest, så til ære for dig sender jeg dig en hyldest, for du lærte mig hvordan man på livets befærdede vej gebærdede sig jeg si'r det med hånden på hjertet, jeg tænker på, hver dag, mens det løber mig koldt i maven at vi for sidste gang har spillet fodbold i haven men jeg mindes dengang i en lykkerus da jeg var dreng og hjalp dig med at bygge hus i mit hoved finder jeg kun gode minder, fede minder kodet ind og, du støttede mig i medvind og modvind og gid du var i bedring, og gid du var her den var for kort, den tid, du var her gid du havde vundet over kræften, som Lance Armstrong så vi ku' bygge videre på de minder fra min barndom tilbage har jeg ingen triste minder men nu ligger de liv i en kistes hænder ... - og jeg ville ønske, du ku'...

Omkvæd:

Se hvad jeg ser, se hvad, der sker, gid du var her gid, at du var her du har givet mig det vigtigste i livet, så jeg ved, hvad det er værd ... Jeg ved, hvad det er værd var det skæbnens ironi, at du ikk' længer' ku' bli'e lige her blive lige her jeg ville ønske, du ku' se, hvad der sker, se, hvad jeg ser men du er her ikke mer' (mer')

2. Jeg skriver tankerne ned, på blok og med kuglepen men fatter stadig ikke, hvorfor det skulle ende på netop den måde, al den sorg og gråd vi har gennemgået, er aldrig overstået

men efterhånden, som man taler om det, klarer det op vi savner dig alle sammen, men vi har det godt selvom vi for sidste gang, har bygget parcelhus selvom vi for sidste gang, har givet farvelknus jeg ser på billedet af dig på mit skrivebord mindes dig, og hvad din indflydelse på mit liv gjorde mindes, hvad du gjorde, og jeg mindes, at du gjorde hvad alle fædre burde det det eneste, du gjorde jeg har dit billede i guldrammen, for at mindes, at vi kun nåede en smule sammen, af alt det, vi skulle sammen før du tog til, hvor jagtmarker er evindelige før du sku' i Himmerige. Og jeg ville ønske, du ku'...

3. Vi har ikke brug for sympati eller en støttefond for det igennem tragedier, man knytter bånd båndene bli'r stærke mellem både brødre og mor når far endte i en urne blandt rødder og jord vi fik så kort tid til at ta' afsked, fra du blev syg, til du skulle graves ned fra du var rask, til vi holdt et minuts tavshed nu er der kun minder om de køreture med os på bagsædet der er meget, som jeg tænker over når jeg slapper af, og ligger på en bænk og sover er du virkelig kommet i den 7. himmel findes paradiset, og er du nu en flyvende engel der er sket så meget siden, det viste sig, det var tid til at ta' på din sidste rejse, jeg har lavet plader, bygget hus, og har en søn, der hænger ud på armen stamtræets sidste skud på stammen først sørgede jeg over verdens bedste far så sørgede jeg for, at du blev bedstefar yes, det var så hårdt, da du fik svar fra en læge snart må jeg fortælle min søn, at farfar, han er far far away

Hvem er det, rappet handler om?

.....
.....

Hvad er det værste ved, at han er død?

.....
.....

Hvad betyder det, at rapperen ved, "hvad livet er værd"

.....
.....

Hvad siger rappet om, hvad der sker efter døden?

.....
.....

Er det vigtigt at mindes de døde?

.....
.....

Rappet nævner, at der trods alt er kommet noget positivt ud af, at de har oplevet dødsfaldet – hvad?

.....
.....

Kender du nogen, der er døde?

.....
.....

Hvor længe bliver man ved med at tænke på dem?

.....
.....