

KONFIRMAND-EVENT-DE-LEVENDE-POSTER

Generelt om de levende poster:

Den grundlæggende ide med de levende poster er, at konfirmanderne skal have lov til at møde fortællingerne udsat for simpelt skuespil/levende fortælling. Alle de levende poster præsenterer konfirmanderne for en person, der har mødt Jesus. Derigennem lægger posterne op til refleksion over konkrete bibelske fortællinger.

Derudover sætter posterne fokus på, hvordan vi, som mennesker, bliver til nogen – gennem de møder vi har. Møder med andre mennesker og måske endda mødet med Gud.

Posterne afvikles i to på hinanden følgende dele. Første del er en fortælling, hvor historien skitseres via et lille enkelt en-mandsrollespil, mens anden del er en konkret opgave, som konfirmander skal løse i fællesskab på posten. De to dele skal hjælpe med at sætte gang i refleksionen over de bibelske begivenheder.

Ansvarlige: Denne post er tildelt flg. sogn(e): **Virklund og Them**, hvis denne opgave er for stor en opgave, for sognet/sognene, så kontakt venligst Preben hurtigst muligt.

Thomas

Postens formål:

Konfirmanderne møder Thomas, der fortæller om sit møde med Jesus. Et møde der sker via et forenklet fortælle/skuespils forløb. Fortællingen fokuserer her særligt på Thomas' møde med Jesus i forbindelse med at Thomas får lov til at stikke fingeren ind i Jesu naglemærke. Posten ønsker, dels at lære konfirmanderne om Thomas' historie, samtidig med at de selv forholder sig store begreber som tillid, tro og tvivl igennem en enkel fysisk gruppeøvelse. Tillidsøvelserne udfordrer det enkelte holdmedlem til at have tillid til den gruppe han/hun er en del af.

Bibelen om Thomas

Thomas' tilnavn er Didymos, som på græsk betyder tvilling. Nogen mener, at det hentyder til, at han altid er i to sind. Han er på den ene side Jesus' discipel og bekender sig til ham, men samtidig stiller han flere gange spørgsmålstejn ved Jesus og hans lære, fx Johannesevangeliet 11.16 og 14,5 g altså ikke mindst 20,24-29. Det er et godt billede på, at tvivlen altid er troens tvilling: de to – tro og tvivl - følges ad som, ja tvillinger. Det vilkår er her personificeret i Thomas.

Da de andre disciple fortæller Thomas, at de har set den opstandne Kristus, vil Thomas altså kun tro det, hvis han selv kan stikke fingrene i Jesus' sår, hans naglemærker. Han vil selv kunne sikre sig, at det faktisk er Jesus. Da den opstandne Kristus besøger sine disciple igen, tilbyder han derfor Thomas at røre ved hans sår. Han opfordrer ham samtidigt til at tro og ikke være vantro. Thomas reagerer ved at svare: 'Min Herre og min Gud'. Han opdager nu, at han ikke behøver håndfaste beviser.

Kilde: Dansk bibelselskab

Thomas og Jesus (Johannesevangeliet 20,24-29)

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom.

De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«

Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!«

Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.«

Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«

Postens set up:

Posten bør som helhed max tage 15min for hvert hold!

Og fortælledelelen må max tage 3-4 minutter!

Som post skal I kunne rumme seks hold af 5-6 personer af gangen. Holdene kommer kontinuerligt til jeres post. Rent praktisk kan I gøre det sådan: en hjælper tager i mod holdene og beder dem vente et øjeblik. Når der er mindst 3 hold samlet foran posten, sender modtageren dem videre til fortælleren. Når fortælleren er færdig, sender han/hun holdene videre til de hjælpere, der sætter holdene i gang med den praktiske opgave. Der er nu nye hold, som kan komme hen til fortælleren, mens de andre er i gang med den praktiske opgave.

Der er således brug for flg. persongalleri:

En Fortæller i skikkelsen Thomas.

To til at instruerer i opgavedelen.

En til at tage imod holdene, og samle dem sammen til fortælleren.

Fortællingen: Posten bemannes af Thomas, det er vigtigt, at den der trækker i rollen, som Thomas, tør lave en jeg-fortælling af mødet med Jesus. Postholderne er velkomne til at lave deres egen genfortælling. Efter genfortællingen får konfirmanderne udleveret opgaven af en af de øvrige på posten.

OPGAVEN: Handler på "Thomas posten" om tro, tvivl og tillid. Der er to tillidsøvelser, som de skal prøve som hold:

Øvelse nr 1:

Denne øvelse løses i 6 mandsholdene.

Personerne står i en kreds og en er i midten. Personen i midten skal nu gøre sig stiv i kroppen.

Personen bringes nu ud af sit balancepunkt ved forsigtige vælte ham til en af siderne personen skal støttes af personerne i cirklen og tiltes frem og tilbage i cirklen.

Se hvor langt i kan få personen ned at ligge. Her skal det selvfølgelig understreges overfor konfirmanderne, at de skal sørge for at INGEN bliver tabt. Opgaven kan evt. løses med åbne øjne, for derefter at gentages med lukkede øjne. Der skiftes person i midten ofte, da det er hårdt i kroppen.

Øvelse nr 2:

Denne øvelse løses i fællesskab af de hold, der er ved posten.

- Konfirmanderne stiller sig to og to overfor hinanden i en lang række.
- Makkerparrene står helt tæt sammen



- Makkerparrene "kobler sig sammen" med et solidt håndledsgreb. De skal kunne bære vægten af deres kammerater.
- Første person i første makkerpar skal nu bæres igennem kæden liggende på ryggen. Se billede!



- Personen føres frem, ved at makkerparrene - som et levende transportbånd – bruger deres hænder til at skyde den liggende person frem i små ryk af gangen.
- Når der er plads, starter næster person på transportbåndet.
- Øvelsen fortsætter til alle har prøvet at komme igennem båndet.

Materialer:

Udklædning til Thomas