



POST 1 PALMESØNDAG

Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Folk hyldede ham for at være den store konge, de ventede på. Hele vejen ind i Jerusalem stod der mennesker i massevis og viftede med palmegrene for at hylde ham. I dag ville vi nok have stået med flag, men det gjorde man ikke dengang.

Den råbte også et hyldestråb for ham. Kan I lægge disse linjer i den rigtige rækkefølge, så kan I se, hvad de råbte.

Hvad tror I, man ville råbe i dag, hvis der kom en konge eller dronning kørende gennem jeres by?



POST 2 SKÆRTORS DAG

Skærtorsdag spiste Jesus sammen med sine disciple for sidste gang. Han vidste nemlig godt, at han skulle dø. Ved middagen delte han brød og vin med disciplene og sagde, at brødet var hans krop, og vinen var hans blod. Han sagde også, at når de fremover spiste brød og drak vin, skulle de huske på ham. Det er derfor, vi i dag får brød og vin ved altergangen i kirken. Jesus vidste, at der var én af hans disciple ved bordet, som snart ville sladre til romerne om, hvor han var, så de kunne komme og tage ham til fange. Det var fejlt gjort, men det kan også ske for os, at vi kommer til at svigte vores venner. Nu skal I samle puslespillet i kuerten. Når I har samlet det, kan I snakke med hinanden om, hvem I tror, der er Judas. Måske har han dårlig samvittighed?



POST 3 LANGFREDAG

Langfredag blev Jesus korsfæstet og døde. Romerne syntes, han var farlig, og han skulle ikke gå rundt og sige, han var Guds søn. De var så gale på ham, at de ville have ham slået ihjel. De fik pisket en stemning op blandt befolkningen, så til sidst stod en stor flok mennesker og råbte i kor "Korsfæst ham, korsfæst ham!" Han blev banket op på et kors på et bjerg, der hedder Golgata, der ligger lidt udenfor Jerusalem. Der var også to røvere, der blev korsfæstet sammen med ham. Jesus hang i midten, røverne hang på to kors på hver sin side af ham.

Da Jesus havde hængt der i noget tid, kunne han ikke mere, og han trak vejret for sidste gang. Da han åndede ud, blev det helt mørkt og et stort forhæng i templet blev flænset i stykker helt af sig selv. Da det skete, var der nogen, der alligevel troede, han var Jødernes konge.

Efter sin død blev han lagt i en gravhule, og en stor sten blev rullet hen foran hullet. Det var en meget sørgelig dag.



POST 4 PÅSKEDAG

Tre dage efter, Jesus var død, gik nogle kvinder ud for at se til graven, men de fik noget af et chok. Stenen var nemlig rullet til siden, og der var åbent ind til graven. Men ikke nok med det. Jesus lå heller ikke derinde længere. Var der virkelig nogen, der havde taget ham? De blev meget forskrækkede. Men pludselig stod der en engel foran dem og sagde, at der ikke var nogen, der havde flyttet hans lig. Han var selv stået op fra de døde! Det var næsten ikke til at tro, og sådan kan vi også have det i dag. Kan det virkelig passe? Men budskabet påskedag er, at vi kan få lov til at tro på, at Jesus faktisk overvandt døden.

Når vi går rundt på kirkegården blandt alle gravene, kan vi derfor også tænke på og trøste os ved, at det ikke bare er Jesus, men alle de døde, der opstår til et nyt liv hos Gud, når vores liv her på jorden er slut.