

Lektion 3

Øvelse 2: Hele billedet

Mål: at indarbejde et kritisk forhold til sociale medier og blive opmærksom på de indirekte krav, der stilles her. At give en forståelse af, at både de sider, vi ønsker at vise, og de sider, vi ønsker at gemme væk er set og rummet af Gud.

- Video fra youtube vises - på fælles skærm, eller konfirmanderne finder den på deres telefon: Are You Living an Insta Lie? Social Media Vs. Reality: <https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw&t=89s>
- Spørgsmål til fælles snak:
 - Hvad sker der i videoen?
 - Hvad får dem til at lægge billederne op?
 - Hvordan tror I, de har det?
 - Hvad får dem til ikke at have det godt/ikke at have det godt?
 - Hvordan føles det, når det, man viser og får likes for, ikke er det samme som virkeligheden?
 - Hvor mange tror I viser hele deres virkelighed på de sociale medier? Kan man det?

- Opgave: Konfirmanderne skal lave deres eget billede af noget, som de tror ville få likes, hvis andre så det. Det kan være med deres smartphones, eller en tegning.

Underviseren går rundt og følger med og spørger ind.

- (Mulighed: Konfirmanderne kan eventuelt fremlægge deres billede - beskrive, hvad de har lavet et billede af, og hvorfor de tror, det får likes. Dette kræver en tryk stemning på holdet og er egentlig ikke afgørende i forhold til pointen med opgaven)
- Når alle er klar, stiller holdet sig op med deres billede foran sig på enten skærm eller papir.
- Præsten siger: Nu skal vi se, hvor mange likes, I har fået!
- Præsten trækker post-its af en blok med antal "likes" skrevet på, og fordeler dem helt tilfældigt på konfirmanderne. Sedlerne sættes et tydeligt sted på fx panden.
- Præsten beder derefter konfirmanderne stille sig op på en række i nummerorden efter antal likes.
- I den rækkefølge går konfirmanderne ind i kirken. Den med flest likes skal stå tættest på alteret.
- Præsten spørger herefter:
 - Er det den, der har fået flest likes, der fortjener at stå tættest på alteret?
 - Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvem fortjener så at stå tættest på?
- Efter denne snak kalder præsten alle op på række foran alteret - eller på knæfaldet, hvis de kan være der. Præsten fjerner post-it'en fra den enkelte.
- Præsten spørger: Hvorfor tror I, jeg fjernede sedlen?
- Herefter en snak, eller præsten fortæller ud fra følgende pointer:
 - Noget af os selv har vi lyst til at vise frem eller gøre bedre, og noget har vi lyst til at skjule.
 - Gud ser hele billedet. Han ser både det, vi gerne vil være og det, vi helst vil skjule. og han ser os allesammen som værdifulde.

- Man kan ikke gøre sig fortjent til Guds kærlighed. Gud elsker os allerede før vi overhovedet begynder at prøve. Før vi overhovedet har taget et billede.
- Herefter får holdet nadver sammen.