

Peter
Fischer-Nielsen

Sognepræst
ved Højbjerg-Elsborg kirke



Strøtanke & guldkorn

Kærlighed er for alle!

Peter Fischer-Nielsen

Sognepræst i Højbjerg og Elsborg Kirker

Vi er kommet ind i Melodi Grand Prix-sæsonen. Og ligesom 1,3 millioner andre danskere sad vi hjemme i min familie klar, da den danske musikfest rullede hen over skærmen for et par uger siden. Og vi kunne hurtigt blive enige med hinanden om, at Leonoras sang "Love is forever" var den helt rigtige vinder.

Efter festen satte jeg mig ned og kiggede

vindersangens tekst igennem. Det var hurtigt klaret – det er ikke en tekst, der lægger op til spidsfindige analyser, og som man kan skrive lange danske stile om. Fortolkningen er rimelig ligetil. Det handler om, at kærligheden varer ved og er for alle. Et meget enkelt budskab, der grænser til det banale.

Det samme budskab – at kærligheden varer ved og er for alle – kunne man også sætte som overskrift over det, vi prøver at for-

midle i kirken. Det kan ind imellem lyde banalt og enkelt, men det gør måske ikke noget, for der er så meget andet i verden, der er kompliceret og svært at forstå. Længe før Leonora blev Grand Prix-vinder skrev Paulus, at kærligheden aldrig hører op. Det kunne han skrive, fordi han vidste, at kærlighed ikke er en menneskelig opfindelse, men at det er noget, der kommer fra Gud. Fordi Gud, der er indbegrebet af kærlighed, ikke dør, så dør kærligheden heller aldrig.

Foråret er kalendermæssigt skudt i gang, og skulle vi være i tvivl om Guds kærlighed, er de skaberkræfter, der hvert år får naturen til at vågne op og blive grøn, et af de mest åbenlyse tegn på Guds kærlighed. Guds skabertrang satte det hele i gang – og ikke bare om foråret, men på alle mulige andre måder i vores liv får vi dagligt lov at se Guds kærlighed sætte sig igennem. Guds kærlighed kommer også til udtryk i vores forhold til hinanden. Jesus siger et sted i Bibelen, at de to vigtigste bud er: "du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke" og "du skal elske din næste som dig selv". De to bud hænger sammen. Vi viser ikke kærligheden til Gud på en bedre måde end ved at elske dem, som vi møder på vores vej.

Nogle mener af politiske årsager, at det er forkert af Danmark at deltage i det internationale Melodi Grand Prix i Tel Aviv. Jeg har ikke selv en stærk holdning til det spørgsmål, men jeg synes, at når nu Danmark deltager med en sang, er det ikke nogen dårlig ide at komme til Israel med et budskab om fred og kærlighed. For det er da netop, hvad der er brug for i den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Kærlighed er for alle, synger Leonora. Det var lige præcist det budskab, som Jesus kom med. Han var optaget af at dele ud af sin kærlighed til alle dem, der ikke var så meget i andres øjne. Det store ved den kristne tro er, at kærligheden også er for os, der gang på gang oplever ikke at slå til. Os der råber lidt for højt af vores børn. Os der vrisser af vores ægtefælle. Os der glemmer at ringe hjem og spørge vores gamle forældre, hvordan de har det. Den kærlighed, der kommer fra Gud er fuld af tilgivelse og nye chancer – og den er fuld af inspirerende kraft til at handle mere kærligt i morgen. Melodi Grand Prix-festen fortsætter midt i maj, når det store internationale show løber af stablen. Vi skal nok igen være klar ved skærmen, og så må vi håbe, at Leonoras kærlighedsbudskab går rent ind. Både fordi det er et vigtigt budskab – men også fordi vi jo altså rigtig godt kan lide at vinde!