

Sofie

Sofie er 14 år og går i 8. klasse. Hun bor med sine forældre og en storebror på 17 år. Sofie er en høj, slank pige, der ikke går specielt meget op i sit udseende. Hun går aldrig med make-up. Det er for besværligt, fordi hun går til konkurrencesvømning og træner fire gange om ugen. Sofie elsker sin sport og det fællesskab, der er i klubben med både drenge og piger. Hun vinder ikke hver gang, hun er til svømmestævne, men får som regel en placering i top fem. Det har hun det ok med. Sofie har det fint nok i sin klasse, men det er ikke der, hun har sine tætteste veninder. Hun synes tit, der bliver for meget fnidder og klikedannelse i pigegruppen, og hun ved godt, hun selv er med til at skabe det, men hun ved ikke rigtig, hvordan hun ellers skal begå sig. På et tidspunkt var hun med til at mobbe en pige fra klassen, indtil pigen skiftede skole. Fagligt ligger Sofie på middel niveau i skolen, nogle gange en anelse under. Hun ville da gerne klare sig bedre, men gider på den anden side ikke arbejde for det. På det punkt kæmper hun en del med sin far. Han synes, hun bruger for meget tid på svømning og for lidt på skole og lektier. Han synes, hun skal tænke mere på sin fremtid og uddannelsesmuligheder. Det gider Sofie ikke og slet ikke, når hendes far siger det hele tiden! Hendes storebror Anders er rigtig dygtig i skolen og vil være advokat ligesom deres far. Sofie ved ikke, hvad hun vil være og synes heller ikke, man behøver tænke over det, når man kun er 14 år. Sofies mor arbejder som sekretær for faren, og hun siger ikke så meget, men prøver mest at dæmpe gemytterne, når Sofie diskuterer med sin far. Sofie blev konfirmeret sidste år. Hun havde overvejet ikke at blive konfirmeret, men mest fordi hendes far syntes, at hun skulle! Det med Gud er ikke noget, hun tænker meget over, men det var faktisk bedre end forventet at gå til præst. Og så kunne hun godt lide præsten.

William

William er 15 år og går i 8. klasse. Han bor alene med sin mor og sin lillebror Hugo på ni. Han besøger sin far hver anden weekend sammen med Hugo.

William elsker at spille computerspil og bruger rigtig meget tid foran skærmen. To gange om ugen går han også til badminton. Han er ikke nogen ørn til det, men han kan faktisk mærke, at han er mere glad, når han kommer hjem fra hallen, end når han har spillet computer i flere timer. Alligevel er det som regel computeren, der vinder over sporten. William er lidt stille i skolen. Ikke sådan en man lægger så meget mærke til. Han er hverken særlig populær, men heller ikke upopulær. Men når der skal være gruppearbejde i skolen, er der mange, der gerne vil være sammen med ham. Han klarer sig nemlig altid fint og ligger også altid i den pæne ende af karakterskalaen. Han er nu også ok flittig med at lave sine lektier, som han har ret nemt ved. William er bedste venner med Oliver, og de bruger det meste af tiden på at spille computer sammen. Nogen vil måske sige, William er lidt nørdet, og det ved han godt, men hva', det betyder ikke så meget for ham. Han har det rigtig fint med begge sine forældre. Så længe han ikke protesterer for meget over at skulle hjælpe sin mor derhjemme, er der faktisk ret meget ro på. Hans mor er journalist, og kommer ind imellem sent hjem. I 7. klasse blev William konfirmeret, men mest fordi de fleste andre også blev det. Siden har han mistet sin mormor, og der var han faktisk glad for, at han kendte præsten. Han kunne også mærke, at det var rart, at han havde hørt præsten sige noget om liv og død i konfirmationsforberedelsen. Det tænkte han ret meget tilbage på, da han skulle sige farvel til sin mormor.

Line

Line er 14 år og går i 8. klasse. Hun bor med sin mor og papfar, sin storebror Simon på 16 og sin halvlillesøster Liv på fem. Line er en populær pige i klassen, hun har mange veninder og er rigtig dygtig i skolen. Drengene synes også, hun er god at snakke med. Og så er hun også pæn. Men Line synes faktisk, det er svært det med skolen. Ikke fordi, det er svært fagligt, men fordi hun oplever et pres med karakterer og tests. Hun føler, hun skal præstere hver eneste dag og er bange for, at hun ikke er god nok. Det er nok mest et pres, hun lægger på sig selv, men al den snak om uddannelse og job i fremtiden, synes hun også er med til at presse hende til at yde max hver eneste gang. Hendes mor siger, hun skal tage den mere med ro, og at de elsker hende, uanset hvordan hun klarer sig i skolen. Det tror Line såmænd på, men det kan moren også sagtens sige, for hun er jo læge og har sit på det tørre. Ind imellem kan de faktisk godt skændes om lektierne derhjemme, men mest fordi Lines mor synes, Line ikke skal bruge så meget tid på det og tage det lidt mere afslappet. Line orker ikke den diskussion og synes, hun bliver endnu mere presset af det. Line spiller også lidt håndbold, men der hvor hun kobler aller mest af, er, når hun er ude ved sin hest. Line blev konfirmeret sidste år. Hendes mor er ikke medlem af folkekirken og var noget overrasket over Lines beslutning. Men Line har altid troet på, at der er en Gud. Hun har bare aldrig rigtig haft nogen at snakke med om det. Derfor var det rart at gå til præst, for der kunne man stille nogle af de svære spørgsmål om livet.

Mads

Mads er 14 år og går i 7. klasse. Han bor med sine forældre, men har ingen søskende. Mads synes, det er hårdt at gå i skole. Han er ordblind og orker ikke alt det boglige arbejde. Det betyder, at han ofte prøver at klare sig ved at være sjov og spille lidt smartere, end han i virkeligheden er. Han er nok lidt blevet klassens ballademager eller klassens klovn, der forstyrrer alt for meget i timerne. Han har haft mange møder med sine lærere og forældre, men han kan ligesom ikke levere det, der skal til. Mads kommer generelt langt med sin charme og sit gode udseende. Og så er han rigtig god til fodbold. Man kan faktisk sige, at fodbold er hans liv, og han bruger seriøst meget mere tid med en bold end han bruger på lektier. Han ved godt, han er et forkælet enebarn, der får gode lommepenge og næsten alt, hvad han ønsker sig. Til gengæld arbejder hans forældre meget og kommer tit rigtig sent hjem. Det er heller ikke så tit, de er ude og se ham spille fodbold, men en gang imellem til hjemmekampene kommer de da. Mads har mange venner især blandt dem, der spiller fodbold. Pigerne i klassen synes også er sød og sjov. Mads er begyndt at gå til præst. Hans forældre var ligeglade med, om han valgte konfirmationen til eller fra, han skulle nok få fest og gaver alligevel. Men han havde hørt, at det var en ret ok præst, de skulle have, så Mads fulgte med strømmen i klassen. Han har ikke rigtig tænkt over det med Gud – Gud, hvem er det? Det værste ved at gå til præst er, at han skal i kirke om søndagen, når der også er fodboldkampe. Men præsten har sagt, at de kan se på, om der er andre ting han kan være med til i kirken på andre tidspunkter i stedet.