



Andagt 4.s.i advent (II)

Mål

At holde andagt om at gøre andre større

Forløb

Læs dagens tekst Joh 3,25-36 for konfirmanderne.

I teksten møder vi Johannes Døberen, som går forud for Jesus. Selv siger han, "Han skal blive større, jeg skal blive mindre."

Historien om Teamtvilling

I sportens verden handler det om at vinde og blive den største. Men vi skal nu møde et anderledes sportsteam, hvor det ikke er målet at komme først. Team Tvilling består af Steen og Peder som sammen dyrker en af verdens hårdeste sportsdiscipliner, Ironman (Svømme 3,8 km; cykle 180 km; løbe et maraton 42 km). Peder er spastiker og har siddet hele sit liv i en kørestol. Peder gennemførte derfor sin første Ironman i en specialdesignet racerkørestol, som Steen skubbede foran sig hele vejen.

Vis evt. [klippet med Team Tvilling](#).

Steen får Peder til at træde frem som den, der er større end ham. Hvis Steen havde sat sin egen karriere forrest, kunne han sikkert have opnået langt bedre sportslige resultater. Men det gjorde han ikke.

Spørgsmål som konfirmanderne kan reflektere over:

- Hvorfor skal vi gøre hinanden større? Ville du have gjort det samme som Steen og skubbet Peder frem i stedet for at gå efter sejren selv?
- Hvad siger det om Steen, at han skubbede Peder frem?

- Hvad kan man gøre for at få andre til at føle sig større?

Afslut andagten med en refleksion over betydningen af, at Jesus gik forud for os for at gøre os større.

Tekster



Joh 3,25-36

Forberedelse



Sørg for, at filmklippet kan vises.